

Lunch/Diner

2-gangen	45
<i>Aangepaste wijnen</i>	25
3-gangen	55
<i>Aangepaste wijnen</i>	30
4-gangen	75
<i>Aangepaste wijnen</i>	35
5-gangen	90
<i>Aangepaste wijnen</i>	40
6-gangen	100
<i>Aangepaste wijnen</i>	45

All-in menu

3-gangen Mardaga menu

2 glazen aangepaste wijn

Water + koffie met zoetigheden

Apero starter

Iberico ham 50 gr/100gr	17 / 27
Gillardeau oester	5

Voorgerechten

Pommes Mardaga Aardappel - Grijze garnalen - Avruga kaviaar	30
Bospaddestoelen Parmezaan - Rucola	27
Hamachi Makreel Zeekraal - Furikake - Citroentijm	25
Kalfszwezerik Dijonaise - Gepofte Mais	32

Hoofdgerechten

Fazant Kastanje - Veenbes - Zuurkool - Fine Champagne	39
Ierse Black Angus Ossenhaas Friet - Seizoensgroenten	47
Tarbot Grijze Garnalen - Prei - Pommes Parisienne	49
Hazenrug Groene Kool - Pommes Dauphine - Grand Veneur	39

Nagerechten

Dame Blanche	16
Sabayon Grand Marnier	16
Café Glacé	16
Banaan - Chocolade - Peperkoek	16
Kaas Assortiment Van Tricht	20

Bij tafels vanaf 6 personen serveren wij enkel onze Mardaga menu.

Allergieën of vegetarische wensen dienen op voorhand gemeld te worden.

Mardaga Menu

Hamachi Makreel

Zeekraal - Furikake- Citroentijm

Kalfszwezerik

Dijonaise - Gepofte Mais

Tarbot

Prei - Grijs Garnalen - Pommes Parisienne

Fazant

Freekeh - Fine Champagne - Veenbessen - Kastanje

Assortiment Kazen Van Tricht

Banaan

Chocolade - Peperkoek

Hotel Restaurant Mardaga

*De familie Mardaga is afkomstig uit Luik.
Vervoerslieden die dennenhout kochten voor de Kempische mijnen.
Jozef Mardaga kwam hierdoor regelmatig in het station van Asch
en leerde zo Maria Waeben kennen...*

1904

Jozef en Maria huwden en startten een café-restaurant met als uithangbordje 'Jos Mardaga-Waeben'.

1908

Het restaurant kreeg de naam 'Au Progrès'. Het koppel kocht in de Stationsstraat het bollekenshuis erbij om de zaak uit te breiden.

1909

Het middelste gedeelte werd bijgebouwd om de gasten van logies te kunnen aanbieden en de naam veranderde in 'Jos Mardaga Hotel du chemin de fer'.

1924

Het vliegveld dat aangelegd was door de Duitsers en zo voor gasten zorgde verhuisde naar Wevelgem. Jozef Mardaga kocht twee loodsen en bouwde een grote danszaal.

1941

In het voorjaar vielen bommen voor en achter het hotel. Het hotel brandde af. De heropbouw was een succes.

1954-1997

André Tenten en echtgenote nam het beheer over, en maakte er een bloeiende zaak van met een Michelin ster. Na zijn overlijden werd het hotel verkocht aan N.V. Ignoramus. Zij wilden het gebouw omtoveren tot een natuurcentrum. Een formule die niet aansloeg.

1997-2006

Rudy Swennen kocht het gebouw en verkocht het enkele jaren later aan Ludo, Maxim en Christine Geurden – Vandeput.

2014

Het hotel werd volledig gerenoveerd inclusief keuken, kamers, restaurant en bar.

